



ZUCHTEN

Het is zo herkenbaar. Soms hoor je iemand zuchten, heel zacht, soms helemaal naar binnen gericht. Kennelijk weet je soms niet eens dat je zucht, ben je er niet van bewust. Als je dan vraagt: "Wat is er aan de hand, dat je zo zucht?" krijg je nog eens een verbaasd antwoord: "Heb ik gezucht? - daar weet ik niets van..." - en toch kan dit nog eens de opmaat zijn voor een lang verhaal. Iemand komt op verhaal, het lucht op, geeft ruimte in denken en voelen. Verhalend deel je je zorgen - raak je soms iets kwijt van de zware last, die je terneerdrukt. In deze coronatijd zucht menig een onopgemerkt thuis, in eenzaamheid, isolement.

Waar dient de zucht voor, als hij toch niet wordt opgemerkt?

Ik geloof, niemand zucht onopgemerkt. Ik vind de gedachte van de apostel Paulus fascinerend: De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat wij in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordeloze zuchten. (*Romeinen 8: 26*) Dat een woordeloze zucht mij verbindt met de heilige Geest vind ik wel een bemoedigende gedachte. Ook dat het woordeloze zuchten voluit een gebed is. Dat God hoort en begrijpt wat mij bezighoudt ook al heb ik er zelf geen woorden voor.

Ik vind het bemoedigend dat het woordeloos zuchten mij of u verder helpt. Dat in de diepe zucht al een uitweg besloten ligt in alle zwakheid - dat ik door de diepe zucht al vertegenwoordigd ben bij de Vader in de hemel.

ds. Wolf Jöhlinger

Veertigdagentijd

Gemeenteleden hebben zich op kunnen geven om een veertigdagenkalender te ontvangen. Hebt u dit niet gedaan, maar zegt u achteraf dat was misschien toch wel wat geweest? Op de site van PG Bellingwolde staat een veertigdagenkalender van de PKN.

De 7 werken van barmhartigheid zijn van start gegaan. Ook hiervan staan op de site van PG Bellingwolde de links naar de filmpjes wanneer u hier nog een keer naar wilt kijken en de mail of nieuwsbrief van eerder niet meer hebt.

Deze week staat in de veertigdagentijd het te drinken geven aan wie dorst heeft. Kijk in dit filmpje hoe u hier invulling aan kan geven.

<https://www.youtube.com/watch?v=Ey9FkpnIi6Q>

De app-groep is vanaf 17 februari van start gegaan. Hierin kunnen we elkaar aanmoedigen om mee te doen. Stuur een appje naar Deborah Fontijn 06 134 151 74 met daarin uw naam. Dan voeg ik u toe aan de groep. Later zal in deze app-groep de kledingruilbeurs plaatsvinden. U kunt nog steeds meedoen en u aanmelden!

Denk u eraan dat de Paasgroeten kaarten voor de gevangenen voor 5 maart gepost moeten zijn (Protestantse Kerk in Nederland; t.a.v. Paasgroetenactie; Postbus 8504; 3503 RM Utrecht).

We hopen dat u allemaal meedoet.

Dity Hofman, Marijke van der Wal, Deborah Fontijn

PG BBVW

Donderdag 4 maart komt het moderamen van onze vier kerken weer bijeen. Hebt u zaken die u graag besproken zou willen zien kunt u contact opnemen met uw eigen scriba.

De KND is bezig met de voorbereiding van Pasen. Ook dit jaar gaat het weer niet zoals wij het gewend zijn. Toch probeert de KND er iets moois van te maken. Men houdt ons op de hoogte.

Diensten de komende tijd

Een opgenomen dienst is te beluisteren via kerkomroep Bellingwolde en Blijham.

De liederen die u hoort tijdens de dienst komen uit het archief van de cantorij Munter AE en cantorij Westerwolde, beiden o.l.v. dhr. R. Wind.

zondag 28 februari een opgenomen dienst in Blijham

voorganger: ds. W. Jöhlinger

organist: dhr. P. Groenendijk

collectes: Missionair Werk en Kerk

zondag 7 maart een opgenomen dienst in Vriescheloo

voorganger: mw. G. Berends

collectes: KIA Zendingen Kerk

De deur collecte is voor het project Roemenië is dit keer het medicijnfonds. U kunt dit overmaken op: NL07 RABO 0306 623

2 34 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Blijham o.v.v. Medicijnfonds.

Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken

NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham o.v.v. collecte + noemen datum

NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham o.v.v. collecte + noemen datum

Uit de gemeente Blijham:

Wat fijn dat het de afgelopen periode lenteachtig weer was. Hopelijk heeft u er van kunnen genieten en helpt het om weer wat positiever tegen de dingen aan te kijken. Er komt weer wat ruimte en hopelijk kunnen we op kerkelijk terrein binnenkort ook wat meer.

Met hartelijke groet

Geeke van der Haar

